

Växjö den 14/9 1991.



Spegel, spegel som på väggen hänger,  
vem är gubben där som munnen aldrig stänger ?  
Brinkar lurt med ögon blå,  
stora öron syns, och tänder likaså.  
Kal i hjässan, häret grånar mer och mer, för varje dag  
kan väl detta vara zilla jag ?

Loren.



## Mitt livs historia.

### De första barnåren.

Jag heter Sven Elof Gåård och är född den 17/9 1924 på Hultersta herrgård utanför Mjölby där min far var trädgårdsmästare. Vi flyttade från Hultersta när jag var omkring två år.

och minns därför inget därifrån. Min far och mor hade arrenderat ett litet jordbruk med växthus "Johannesberg" utanför staden Skänninge.

Detta blev dock inte den lukrativa affär som de hade tänkt sig, då det var svårt att kunna sälja grönsaker i ett jordbruksdistrikt där var och en hade sin egen lilla trädgårdstoppa.

Den 24/4 1927 fick jag en lillebror "Erik Hjalmar."

Ett kvarstående minne från tiden i Skänninge är när min bros i tråårsåldern hade fått en

fräshbit i halsen och höll på att krävas. Jag förstod inte vad som hänt, och tyckte det såg väldigt roligt ut när far druckade honom i ryggen.

Som tur var bodde det en sjuksköterska i samma hus, vilken kom upp och röddade honom.





Jag kommer också ihåg när jag hade slarvat bort min lillebror vid lek på granngården. Efter ett stort uppstånd hittades han sovande mellan de s.k. fjölarna på en arbetsvagn. Fotot här till vänster är taget i växthuset i Skäninge, det är far och jag i arbete.

På sidan tre i den här pärmen har jag tagit med en tidningsartikel från Skäninge stormarknad den 15 aug. 1929. Pojken med ballongerna vars ålder skribenten bedömde till ca 8 år är jag själv knappt 5 år gammal.

På våren 1931 flyttade vi till Bergkvara här utanför Växjö, där far tog anställning som trädgårdsmästare hos greve Posse.

På det viset blev jag nu smälänning och det har jag aldrig beklagat, fast jag på samma gång blev statarunge. Man kan kanske säga att vi i förhållande till de andra statar var privilegerade.

både vad bostad och lön beträffade  
På fotot härinvis  
bostad och växthus  
säglant det såg ut 19

På nästa sida det kontrakt som far skrev under vid anställningar



Far, mor, min bror och jag utanför s.

7.



Här bredvid Bergkrara  
trädgårdsmästarbostad  
sådant det såg ut före 193  
och 1940, de är när  
ombyggning skedde.

Växthus och bostadens

enagavel har jag visat på foto på sidan 5 här  
i pärmen. Här bodde jag från 6-års åldern tills  
jag flytt 23 år. Och i det här gamla huset, som  
troligen är ett av de äldsta i Bergunda socken,  
bodde mina föräldrar i tjugo sju år. Min far var  
den siste trädgårdsmästaren på Bergkrara.

Huset sådant som jag minns det före 1937 och  
1940, bestod av ett litet rum och ett tämligen  
stort kök, samt ett uppvärmt s.k. kallrum,  
vilket fungerade som förtuga mot vedbod och  
växthus. Huskroppen bestod av ca. 80 cm. tjocka  
stenväggar av kullersten, vilka verkligen kunde  
nagasinera kyla på vintern. Man kom inte åt att  
öppna fönstren med mindre än att krypja upp  
i de nischer eller gluggar som upptagits precis  
som på slottsvinjen

i närheten. På fotot  
här bredvid synes de  
här nischerna på var  
sida om min far och mo  
som sitter med mina båda  
pojkar i knät.



Mitt i huset fanns en skorstenstock, murad av grästen, vilken tillsammans med järnspisel och arbetsbänk upptog minst 6 m<sup>2</sup> golvyta. Över spisen och arbetsbänk fanns en kåpa murad av sten och uppburen av en på arbetsbänken stående och fastsatt järnstäng. Under nämnda arbetsbänk fanns ej något köksskåp, utan utrymmet var fyllt med grästen. På den sida av skorstenstocken som var i vinkel med spisen och arbetsbänk, fanns en nisch i vilken en stor bakhuvn var murad. Under halva huset fanns en källare med med jordgolv och mycket lågt till tak, och under detta tak tjocka bjälkar, vilket gjorde det omöjligt att gå rak där nere. Här nere förvarades potatis och andra rotfrukter, och dessutom fanns här en en eldstad murad från vilken det ena av de båda växthusen uppvärmdes. Uppvärmningen gick så till att den varma röken fick gå genom en i markhöjd liggande skorstenstock av tunnt tegel runt det halvcirkelformade växthuset (orangeriet som det då kallades) och förflyttades sedan upp genom taket. I orangeriet förvarades under vintern Palmer, Agavior, Kamelior och andra exotiska växter, vilka sedan sattes ut i slottsparken under sommar. Nämndas kan att en del av palmerna var så höga att de nådde ända upp i orangeriets torn. I det andra mindre växthuset odlades vindruvor och fikon.

## En tuff gumma från min barndom.



På bilden här bredvi  
synes Margit  
Danielsson  
sittande i bötens  
samt hustrun Tiffi  
(och Barnungsfro)  
stääende vid sidan  
Och så en del  
av oss barn på  
Bergkvara förfäder.

På 1930-talet hyrdes en av flyglarna på Bergkvara  
gård ut till Översten och Överstinnan Grafström.  
De hade i sin tjänst en trotjänarinna Margit Danielsson  
vilken varit anställd hos dem ända sedan sin ungdom, och  
det var kring henne det mest snurrade när det gällde  
deras hem och hushåll. Den här kokerskan eller hus-  
föreståndarinnan var född i Iggesund i Ådalen - 1880  
Jag vill här berätta ett par historier som i ett nötskal  
visar den här tantens kynne och pondus. Vi shall då  
ha i åtanke att den tidens tjänste folk i vanliga fall  
inte fick ha en egen tanke eller vilja. Vid ett tillfälle  
besökte Översten av en präst från Åsenentrakten, denne  
var känd för att vara ganska begiven på starka drycker.  
När han skulle fara hem färs Margit order om att ta på  
honom pälsen. Hon märker då att han inte pressar var  
lämplig att framföra ett motorfordon, varför hon säger  
att kyrkoherden stannar här i natt. Vad menar Margit  
ondrar Överstinnan. Jo jag menar säger då Margit

att jag båddar åt kyrkoherden på gästrummet och  
så får han åka hem i morgon. Och så blir du  
J bland tog Margit oss barn som bodde i närheten  
med ut på sjön i en stor roddbåt som då lånat  
från gården. Hon rodde då inte själv utan satt  
en stor matrona uppflyttande hela aktern och lätt vägo  
annan tjänstekande ro, medan båten i övrigt fylldes  
med oss ungar. Vid ett sådant tillfälle hade hon tagit  
oss med rakt över sjön till Eknaholm för att vi  
skulle få bada. Just då befann sig en herre vid namn  
Adelborg där, och som han inte ville bli störd är en  
hop stimmiga ungar, så saade han ifrån att vi inte  
fick komma i land, och son började han gå hindrande  
mot stranden just där vi skulle lägga till. Bara ro beordrad  
Margit och efter ett par årtag fick gubben stäven i ryggen  
och snubblade framåt, varefter han under iskna onämna-  
bara protester klädde på sig och åkte hem. Att vi barn  
sedan badade, solade och hade roligt var ju givet.

Därefter förflojt ett par månader till fram på hösten då  
då Överstens hade någon slags kalla, och där även ovan  
nämnde Adelborg var bjuden. Margit som lagat maten  
var även med och serverade och när hon kom till Adelborg  
frågade denne upp och frågade, var har jag sett er förr?  
Var på Margit svarade, "jo i badet", och gick sedan vidare.  
Det här replikskiftet utlöste stor munterhet kring bordet.  
Hurviola man lyckades locka ur Adelborg det  
räffa händelse förlöppt förmålen inte historien.

Hos en del av familjerna på Bergkrara brukade vi gå till varandra på julkalas, och vid ett sådant tillfälle ställde Margit upp som jultomte och kom in utifrån stor och väldig med överstens vargskinnspäls på sig.

Hon drog den där ramsan om där fanns några snälla barn, samt talade om att hon var så trött för hon hade gått ända från Zenhörla som hon såde. En av pojkena blev så rödd att han kröp under bordet hemma, men väl i säkerhet där under, ropade han till oss andra, ni ska inte vara rädda pojkar det är bara tjoaka Margit.

En gång gjorde jag henne leden och fötönalet, det var 1934, min mormor var död och min far, mor och lillebror skulle åka på begravning till Linköping. Själv låg jag hemma och hade mässlingen.

Margit hade lortat att se efter mig medan mina föräldrar var borta. När mina föräldrar kom hem beklagade hon sig. Hon hade bjudit mig på varmbuljong och smörbakseli och jag hade då undrat vad det var för saltratten. Jag förståd ju inte bättre. Ja det var några av de män som jag har av denna karska men i grandens godmodiga kvinna. Margit framlevde sina sista år på Pensionärshemmet i Bergunda hon arled den 1958 Jag minns tant Margit med mycket stor glädje från min barndom. Hon var också en mycket kär vän till mina föräldrar.



### Skoltiden.

Jag började min skolgång någon månad innan jag fyllde sju år. Jag och min familj hade då knappt ett halvår tidigare kommit flyttande från Östergötland, varför de flesta av skolkamraterna var helt nya bekantskaper för mig. Blev nog också lite härmad och mobbad för min dialekt, då i början tyckte jag nog det var tråkigt, men så småningom så lärde jag mig att skratta åt det hela och ge igen. Jag hade ca. 2,5 km till skolan, jag kan inte påminna mig att jag cyklade till skolan någon gång förrän i fortsättningekursen. Jag fick visserligen en cykel när jag fyllde tio år men den var gammal och så hög att jag fick cykla under ramen. På bilden här ovan visas hur skolan ser ut i dag. Över entrédörren fanns på den

tiden en skylt med årtalat 1924, det är när Räppe skola byggdes. I vinkel med själva skolbyggnaden finns på högra sidan ett hus som på den tiden innehöll två lärarbostäder, och på den vänstra sidan ett annat hus innehöllande gymnastiksal och omklädningsrum på bottenvåningen samt på andra våningen slöjdsal för pojkarne. På grund av husets byggnadsstil kallas det ännu i dag för loket. Flickorna hade sin syslöjd i det ordinarie klassrummet.

Skolan var en s.k. B-skola och uppdelad i något som vi barn kallade storskolan och småskolan. I småskolans klassrum gick första och andra klassen och undervisades av en lärarinna, en för övrigt sträng fröken tyckte vi då. Tredje till och med sjätte klass undervisades av en Magister, honom kan man väl knappast kalla sträng, tråkt om hade han nog ganska svårt att hålla ordning på oss elever. Från småskolan minns jag att fröken nog var ganska före sin tid, hon tog bland annat hem modellera som vi fick göra gubbar, djur och andra figurer av, samt måla det vi gjort i glada färger. I storskolan hade även pojkarne någon slags syslöjd. Jag skall ha en liten lapp med hörstyng liggande från den tiden, vilken jag hoppas kunna hitta. Det varie nog roligt att ha den i den här pärmen. När vi kom upp i storskolan undervisades vi förutom i träslöjd även i trädgårdsskötsel,

det ville säga skyffläde och krattade skolgården sam  
ansade gräsmattorna. I det fallet hade magistern ett  
särskilt gott öga till mig eftersom min far var  
trädgårdsmästare. Detta relade mig tydligt, för jag  
försökte göra så lite som möjligt. Bilden här under  
föreställer klasserna 3-6 med vår magister. Vi hade  
som synes byggt en snöfästning där vi krigade och  
hade roligt. I skolan hade jag problem både med

Svenska och  
matematik.

Då gick det  
betydligt bättre  
med historia  
och geografi.  
På nöften  
lekte vi däcken,  
gömme, och  
hare, hund och



jägare. Fotboll och liknande förekom inte så  
ofta. Magistern var väl rädd om fönsterutorna.  
Det förekom även en Zek som vi kallade dra hank,  
det gick så till att vi knöt ihop ett starkt snöre till  
en ring, var efter två pojkar sittande med knäna mot  
varandra tog snöret bakom nacken och under öronen  
sedan gällde det vem som var nackstyrast eller stod  
ut med att få öronen halvt bortekardad.  
En gång var vi på skolresa till Kalmar och Öland.

Den här resan finansierade vi delvis genom att vi gemensamt skrev ihop uppsatser och dikter som vi sedan lät trycka till en tidning vilken vi kallade "Värfänk". Tidningen såldes sedan till vänner och bekanta. Vi fick även in en del annonser i vår tidning vilket i hög grad fick bidraga till vår resa. Ett exemplar av den här tidningen med följer den här pärmen som bilaga. Den här resan blev verkligen ett minne för livet. Vi åkte fäg till Kalmar, där vi bland annat fick titta på slottet både ut och invändigt. Vidare var vi uppe i råttentornet och fick staden så att säga från ovan. Vi övernattade i tullskolans gymnastiksal. Dagen efter åkte vi båt till Borgholm och Öland där vi besökt slottsruinen, allvaret och soliden. Efter en jäktig dag fick vi sedan åka båt och fäg hem till Räpplingen. Året efter det vi slutat årskurs sex fick vi gå en sexveckorskurs den s.k. fortsättningsskolan. Vad jag minns så gav inte denna så mycket. Vi som inte hade jordbruk själva hemma, hade väl knappast någon glädje av att läsa om det stora Engelska grinet, cheriotfår eller vit Zeghornshöns. Ja jag får väl erkänna att vi även läste lite matematik och svenska samt lärt oss fylla i blanketter av olika slag. Jag shall nu erkänna

något som jag inte talat om förr någon tidigare. Närval, när jag var på väg hem från den sista skoldagan kom tårarna i ögonen över att nu var barndomen definitivt slut. Det var bara konfirmationen kvar och den inträffade nu på våren samma år som skolavslutningen 1939. Här närluter jag åren mitt skolbetyg och det s.k konfirmations-  
albument.

Sven Gåård-

## Mina hobbies.

Förutom min familj, har jag haft tre stora intressen i livet: Resor, längfärds paddling, samt under de senaste tjugor åren även släkt och hembygdsforskning.

1) När det gäller resor så har dessa mestadels fått inekränska sig till fantasier med hjälp av karta, Penna och papper. Under 30-talet cyklade vi längturer till både Kalmar, Oskarshamn och Halmstad.

Likaledes gjorde vi cykelturer flera år efter varandra runt om i Östergötland.



En tur gjorde jag till Stockholm 1944. Vid det tillfället cyklade jag till Linköping på en natt. Sedan jag blev gift har det blivit några resor med bil, båt, buss och flyg, bl.a till våra nordiska grannländer samt till Tyskland, Sovjet och Italien.

2) När det gäller kanotpaddling, köpte jag min första kanot 1940, en illa med far en värkanot för 15 kronor. Vilken renoverades och blev en kär vän i mer än 50 år. Med den gjorde vi för inte så många år sedan bl.a. en längfärjd nedför hela Mörrumsån från Lindshammar i norr till Svängstad i söder. Nere vid Hovmansbygd i Blekinge

Lyckades vi till slut slå kanoten sönder  
och samman i en stenig fors. Min son  
Lars-Göran hängde med kanoten ner genom  
forsen och själv kravlade jag mig i land i en  
villa trädgård vid stranden. Det som blev kvar,  
är den gamla kanoten eldade jag upp förra året,  
då hade jag haft roligt med den i precis 50 år,  
och som den romantiker jag är har jag lovat mig  
själv att sprida askan i någon å vid nästa  
kanottur. Jag har på senare <sup>tid</sup> åren inköpt en  
s.k. Canadensare, vilken är mera lätt hanterlig i  
forsande vatten. Med den har vi företagit flera  
längre paddlingsturer bl.a. i Ronnebyån från  
Hovmantorp ner till Kongo. Sommaren 1990  
hade jag fyra asiatiska ungdomar med mig  
på en tur nedför Åtran, i tre dagar från  
Mörslaklev i Västergötland ner till Falkenberg  
i Halland. Se nedanstående foto.



Jag måste även berätta om en spännande upplevelse som jag och ett par brors barn till frågan räkade ut för i början av 1980-talet. Vi paddlade på Suseån mellan Getinge och Skrea, söder om Falkenberg. Ån var där mycket smal, så att Alar och buskvegetation hade växt ihop nästan till ett tunneltak över oss.

Plötsligt gled vi tyrt och stilla fram andeles framför nosen på en älge som låg och vilaade på strandkanten. När den hastigt reste sig upp, blev den som ett väldigt monstrum över oss. Men vi han knappt bli rädda förrän den med ett brak försvann bort bland buskarna.

3/ Så har jag en hobbie till. Min far pratade mycket och gärna om sina gamla föräldrar och andra släktingar. Vidare drog han ofta historier samt försökte lära oss gamla lekar och slagdängor mm. Nästan vid varje händelse i livet kom det en jämförande anekdot. Vad jag gråmer mig nu att jag inte lyssnade bättre och antecknade vad jag hörde. Nåväl omkring 1970. vakenade mitt intresse för släkt och hembygdsforskning, men då hade far varit borta sedan fem år. Lite är den forskning som jag bedrivit har jag väl redovisat i den här pärmen och mer kommer senare det lovar jag.

Mina rötter och en lek som jag fått i urv från dem.

Jag skall väl först nämna att jag genom släktforskning fått reda på att mina förfäder i rakt nedstigande led från 1700-talets början och kanske ännu längre tillbaka varit broksmeder. Det var först min far som bröt denna tradition när han blev trädgårdsmästare och i någon mån även min farfar som förutom smedyrket även var indekt soldat.

Det var intressant att se hur broksmedernas barn också blev smeder eller gifta med smeder. Mera om dessa järnbruksmän kommer jag kanske att skriva en annan gång. Men nu skall jag försöka berätta om en utomhuslek som min far lärde oss barn och som han i sin tur hade från sin far. Och säkert var leken kommen från gagna generationers lekar när järnbrukungdomen gick samman på löndagskrällarna. Man samlades sittande på en backslutning och slog med en knuten näve mot marken samtidigt som man uttalade ramsan:

Far min han var smed uti Halland, han smidde med en hammare i Halland, då kom ett bud att båda hamrarna skulle gå. (Två knutna händer)  
Och far min han var smed uti Halland, han smidde med två hammare i Halland.  
Då kom ett bud att den ena stampen skulle gå,

(Stampa med en fot.) Och far min han var  
smed ut i Halland, han smidde med två hammare  
och en stamp i Halland. Då kom ett bud att  
böda stämparna skulle gå, (böda fötterna.).  
Och far min han var smed ut i Halland, han  
smidde med två hammare och två stämpar  
i Halland. Då kom ett bud att lilla stöten  
skulle gå. Och far min han var smed ut i  
Halland, han smidde med två hammare,  
två stämpar och lilla stöten i Halland, (några  
med huvudet). Då kom ett bud att stora  
stöten skulle gå. Och far min han var  
smed ut i Halland, han smidde med två  
hammare, två stämpar, lilla stöten och  
stora stöten ut i Halland, (är den hoppa med  
baken mot marken). När far lärde oss  
oss detta, satt vi ganska många på en  
bergslutning ner mot Bergkrasjön.

Efter allt skratt som förekommit och som  
hördes över hela sjön, blev vi efteråt  
tillfrågade vad vi hade haft för osse.

Ja det var ett sätt att roa sig i forna  
tider.

Två så kallande svarta får i släkten.

Vid vårt senaste skrivarcirkelsammanträde framkom den förutfattade meningen om släktforskning, att det i stor utsträckning bestod i ett tråkigt sammlande av datum vad gäller födslar, vigslar och dödsfall m.m. Jag skall här visa ett par exempel på att man även kan få lite kött på benen efter de gamla förfäderna, när man rotar i papper från gångna tider.

Den första som jag då skall nämna är min farfars farfar, hammarsmeden vid Hörle bruk utanför Värnamo, Peter Magnus Berg, vilken skulle ha idkat olaga järnhandel med bysmedjor runt om i trakten. Att handla med järn var förbehållet vissa privilegerade i samhället, varför det var straffbart för menige man att försöka sig på sådana affärer.

Här följer nu ett referat från Lagtima Bergstinget på Barnarps gårsgivaregård med Tabergs Bergsslag samt bruken och bergverken i Jönköpings Län, anno år 1828. Här förekom ett mål mellan inspectoren vid Hörle bruk P.J. Ekengren och bonden Anders Nilsson i Växhult.

Den senare skulle ha idkat olovlig järnhandel med smeden vid Hörle bruk, Peter Magnus Berg. Som vittne kallades smeden Johannes Hane vilken ägde en klensmedja på sitt torp Malmbron. Bevisen ansågs ej fällande, varför inspector Ekengren själv själv fick betala vittnets kostnader. Tydlig var Ekengren nitisk, ty han försökte även få Per Håkansson i Råhult åtalad för olaga järnhandel med smeden i Hörle. Vittnen var här drängen vid Fryeleds kvarn, samt soldaten Mann vid Lindstafors. Inte heller här dög vittnena utan Ekengren fick betala Håkansson fem Riksdaler och sexton skilling för elva mils resa och fem dagars tidspillan.

Min anfader hade dock redan blivit avskedad vid Hörle och 1827 med sin familj avflyttat till Ohs bruk i Gällaryd socken.

Det andra exemplet i det här sammanhanget, är min morfars far drängen Anders Nilsson vilken var född i Östra Harg i Östergötlands Län den 1/4 1818. Gift 1841, i samband med vigslen flyttade makarna till grannsocknen Rystad. Äldsta barnet föddes 1843. År 1844 blev Anders Nilsson straffad för första resan Stöld med häkte på vatten och bröd samt uppenbar kyrkoplikt. År 1848 straffades Anders Nilsson ånyo, denna gång med 40 par spö och 2 år på fästning för andra resan stöld med inbrott. Han återkom från Långholmen år 1850, och under fängelsevistelsen hade han tydlig lärt sig mura, ty det var som murare han sedan försörjde sig och sin familj förutom att han även som kyrkovaktmästare och dödgrävare vid Rystad kyrka. I familjen växte sex barn upp. Båda faderns yrken övergick senare till sonen August vilken med tiden blev min morfar. När jag berättade den här historien för min mor och hennes systrar, ville de inte tro mig, utan sade att den rare lille gubben kunde inte ha gjort något sådant.

Forts.

Forts.

Vart jag vill komma med de här båda exemplen är, att om man verkligen lägger manken till kan man ur de torraste handlingar plocka intressanta uppgifter. Och man får inte blunda även om det är obehagligheter som kommer fram. Men allt behöver ju inte vara så extremt genant för släkten som de här historierna.

## Mitt äktenskap.

Trettionio lyckliga, och nu fem förtrivlans år.  
Jag vet inte hur och var jag shall börja, men kanske  
med att berätta om de många lyckliga år vi  
fick Leva tillsammans. Vi träffades på Bergkvara  
gård, där jag bodde hos mina föräldrar, och  
stina något är arbetade som hembiträde hos  
gruvinnan Margit Posse. Den första sommaren  
tillsammans var vi mycket ute och äkte både  
med kanot och motorcykel. År 1947 på hösten  
förlovade vi oss i Linköping och där vi i samband  
med detta gjorde en tur på Göta kanal till  
Motala. På småningom lyckades vi genom  
bekanta med verkan få en bostad i en av flyglarna  
ute vid Teleborg slott och då gifte vi oss.

Vi vigdes i domprostgården här i Växjö.  
Vigselförättaren var gamle prosten Stenvall,  
vilken nog levde i det forntida. Anledningen  
till den bedömningen från min sida är att  
han daterade vigselbeviset presis hundra år  
bakåt i tiden, nämligen den 22/11 1847.  
Lägenheten som vi fått på Teleborg bestod  
i ett rum och kök, delat av en kall och  
oupvarmd trappuppgång. Här bodde vi i  
fyra år, och under den tiden föddes våra  
två äldsta barn, sönerna Sven-Erik och  
Lars-Göran. 1951 köpte vi en äldre fastighet  
ute i Araby. Huset benämndes då Villa Tiaga,  
numera Danneborgsvägen 3. Det här huset  
har vi sedan under åren som gått tillbyggt  
och moderniserat. Här har vi också begåvats  
med ett par döttrar Gunilla och Lena.

De här åren är mitt liv framstår nu efteråt som det underbaraste som kan hända en människa. Med tiden började nu också barnbarnen komma, det ena efter det andra. Vi har nu sex stycken, varav vi först blev farföräldrar till tre pojkar och två flickor och nu senast morföräldrar till en flicka. Jag förstod nog inte då att uppskatta hur lyckliga vi var de åren.

Och nu fem förtrivlans år.

Plötsligt, det var för övrigt under en resa till Tyskland som vi blev bjudna på av företaget där jag arbetade, och som jag då hade varit hos i 25 år. Stina började uppträda konstigt och sade egendomliga saker som jag inte förstod. Bekanta till oss säger nu efteråt att de sett förändringen långt tidigare, men jag som stod mitt i det, hade inte märkt något förrän nu på resan, och även nu trodde jag att det endast var reströtheten som gjorde sig gällande.

Men sedan kom slag i slag den ena förändringen efter den andra. Hon började att inte längre klara matlagningen eller att gå och handla. Jag beställde till exempel tid åt henne hos hårfrisörskan, men när jag kom hem på kvällen hade hon inte varit där, hon påstod att där var stängt. När jag sedan ringde till frisörskan hade de väntat på henne men sedan tagit hand om en annan kund när Stina inte kom. Ett annat exempel var när vår dotter Zena

och jag höll på med att renovera lägenheten på andra våningen. Stina kom upp och saade att kaffet var färdigt, vi gick ner och fikade, varefter vi gick upp och fortsatte vårt arbete igen. Efter ca en kvart kom så Stina upp igen och talade om att hon kokat kaffe till oss.

Detta var några av de händelser som häntde dagligen under den tid då vi höll på och sökte hjälp för henne. Men det skulle dröja ytterligare ett halvår innan hon kunde få en ordentlig undersökning, och då hade man mage att ifrågasätta varför vi inte kommit tidigare. Emellertid blev nu Stina intagen på undersökningsavd. 52, och fick stanna där i två månader. I samband med detta blev hon även skickad till Landstings specialistundersökning. Efter de här undersökningarna, ordnades så att Stina kunde vara hemma hos mig, men sjukhuset kom och hämtade henne för dagvård fyra av de dagar då jag skulle vara på mitt arbete. På kvällen hämtade jag hem henne från sjukhuset.

Den femte arbetsdagen fick jag taga ut förtidspension för. Så här pågick det under  $1\frac{1}{2}$  år, där efter anslöt dagcentret henne så dålig att hon inte kunde vara där längre. När jag vintern 1989 skadade högra handen i arbetet, togs hon om hand tillfölligt på avd 53. När jag återkom från sjukhuset, fick jag åter hem Stina trots att jag bara hade en brukbar hand. Hon kunde nu inte längre sköta sina toalettbestyr

själv, och jag kan tala om att det var svårt att försöka göra henne ren ständer på en fot samt hålla henne stilla med det andra benet och den fria handen, och samtidigt trätta henne med den gipsade handen inutiacken i en plastpåse för att den inte skulle bli blöt. Allt detta medan stina gjorde motstånd mot tränningen samt skrek så jag var rädd att någon skulle tro att jag miss-handlade henne. Så här pågick det i fyra månader under den tid jag var ejahövding. När jag började arbeta igen hände att 53 henne i tre veckor och jag hade henne hemma var fjärde vecka då jag utnyttjade mina sommardagar och fick hjälp av hemtjänsten. Vid ett tillfälle ramlade hon i golvet när jag skulle kläda på henne. Hon blev liggande och jag orkade inte få upp henne i sängen igen då hon varit fullkomligt ledlös. Jag både bad till och förbannade vår herre. Efter att ha ringt hemtjänsten fick jag hjälp med att få upp henne och göra henne i ordning så vi kunde åka till Doktor för läkarundersökning. Där utsattes jag för ett ingående förhör hur detta kunnat hänta. De misstankar som riktades emot mig gjorde min förtvivlan ännu större. Den här händelsen innebar dock att min hustru fick en fast plats på åld 54, och har nu i januari 1992 varit där i två år.

## Min barndoms jular.

De första jular jag kan minnas tillbringade vi hos mina morföräldrar och mostrar i Linköping. Där var vi bosatt några år utanför Mjölby där jag är född samt senare i Skänninge. De här jularna i Linköping var något som min bros och jag såg fram emot under hela året. Mina mostrar hade ett kaffé i anslutning till frångården i staden. När vi lekte där på kafféet minns jag att vi tog var sin liten rund sverringsbricka, som vi låtsades vara ratt, och sprang sedan omkring och brummad bland Kaffégästerna, vilka mestadels bestod av värnpliktiga och anställda vid regementet. Jag kan ännu i minnet förnimma lukten från kaffekökets samt smaken av de stora mandelkubbarna och läskedrycken Messina från Drovans bryggeri. Kafféet som mina mostrar hade hette förvärtigt juet "Kaffe Kubben". Vid min första jul, ja den minns jag naturligtvis inte, fick jag en teddybjörn som döptes till Nalle samt ett annat mjukdjur av något sammetsliknande material, en sittande katt. Båda de här leksakerna samt en pall som jag fick i dagslära av min gudfader har jag ännu kvar. Vid en senare jul fick jag en cykelhäst som också finns kvar i min ägo. Pallen är lika bra idag som för 67 år sedan fast den används nästan dagligen. De här leksaksdjurernas däremot är mycket nedslitna.

Min mor hade en faster och farbror som alltid överraskade min bror och mig med någon leksak, bilar t.ex som gick att skriva upp, och som sedan till vår förtjusning fick åka runt på golvet bland stolar och bordsben. Minas föräldrar hade på den tiden inte råd med sådana här leksaker, varför man kan förstå att de var tackslag mottagna av oss barn. När jag var sex år flyttade vi till Bergkråsa här utanför Växjö, och då blev det ju inte så ofta som vi fick fira jul i Linköping. Före jul skulle ju alltid grisens slaktas, jag kan ännu hänna hur ont det gjorde i själén när grisens skrek, det kännes alltid som en befrielse när den tytsnade. Det var ju mor som ordnade med julmaten, men det var far som dekorerade med färgglatt papper, blommor från växthuset samt band upp tall och klippris till girlanger. I köket fanns en järnstäng som höll upp den murade spiselkupan, denna skulle alltid rasa virad av med fransar klippt papper. Några veckor före jul hade far bundit fast lutfishen vid bryggan nere vid sjön. Och strax före jul brukade hela familjen samt några bekanta samlas för att klippa papper till julgranskaramellerna som mor dessförinnan hade kökt. På jul aftons morgon kom farbror Berg och

Satte upp julkärvar framför huset där  
vi bodde och kring alla andra bostads-  
hus på gården företås, det var en högtids-  
stund. Det var kutym att han skulle bjudas  
in på mat och dryck, så man kan förestå att  
han var ganska rund under fötterna innan  
han var färdig. I mellanlagarna brukade  
folket på gården gå till varandra på  
julkalas, och efter nyår eller trettondag  
förekom det s.k. julgransrytningar för  
barnen. Jag vet för tyckte det var väldigt  
roligt att ordna med sådant. Den stora  
begivenheten var när gården s alla ungar  
blev bjudna till grevens barn på julgrans-  
plundring. Även när vi växt upp och fått  
familjer själva, brukade vi samlas hemma  
hos far och mor under juldagarna, och  
det förför jag att vana barn som nu är  
vuxna längtar tillbaka till. Som avslutning  
vill jag berätta en händelse från en av  
dessa senare jular. Kring herrgårdsbyggninge  
på Bergkrara skulle det alltid vid jul  
stå stora enbokar på vardera sidan av  
ingångarna, det var sådant som far skulle  
ordna. När vi kom hem en jul afton hade  
far upptäckt att det fanns tre ensar  
varför han bad mig gå till skogen och  
hugga ett par. Efter att ha huggit ena  
gick jag hem över en plöjd men frusen  
öker. Gamle och unge grever som varit

ute och jagat kom nu i sin jeep  
långt borta på vägen och fick se mig,  
de vred omedelbart ner på den plöjda  
åkern och kom med högsta möjliga fart  
 emot mig. Man kan ju tänka sig hur  
 det kändes både för bilen och de åkande  
 att köra med sådan fart över de frusna  
 plöjtillarna. När de kom närmare såg  
 jag att de var högröda i ansiktena  
 av vrede och orsinne. När de så kom  
 fram till mig kunde de knappast prata.  
 Jaså det är bara Sven, vi trodde det  
 var en julgranskjur. Lägg upp enarna  
 där bak så får han åka med hem.  
 Ja det var ju de själva som skulle ha enarna.

## Min lyckoelefant.

I min ägo har jag sedan i slutet av april 1931 haft en liten elefant av elfenben, som jag varit mycket rädd om eftersom den bär på ett kärt minne från mina tidigaste barnåår. Jag trodde inte ens mina egna barn känd till den. På den här lilla elefanten som är c:a 15 mm hög, sitter på ryggen en liten öglia av någon slags metall, troligen avsedd att fästas i en flickas halssband eller liknande.

När jag tillade på den vid ett tillfälle nu under den gagna hösten, slog det mig att ingen mer än jag själv kände till den, eller dess historia eller hur gammal den var.

Med andra ord, när jag är borta en dag så ligger den där i värdan och kastas bort bland allt annat skräp som jag samlat på mig. Jag beslöt att ge den som gåva nu till julen 1991 till mitt yngsta barnbarn Elin som är något över ett år.

Sagt och gjort, jag lade elefanten i ett litet skinnetui tillsammans med dess historia i skrift, så långt jag känner till den. Etuinet var också från samma tidsperiod som elefanten och etämplad inuti locket med med namnet på en hand juvelersbutik i Linköping på den tiden. Jag bad i brevet Elin:s moder att säga min dotter att ta hand om det hela tills Lilla Elin var stor nog att vara rädd om den lilla amuleten själv. Jag skall nu berätta hur den här s.k. lyckoelefanten kom i min ägo. Jag har tidigare i den här skrivarcirkeln berättat att jag är född i Östergötland. Näräl

när far och mor skulle arreckerla den trädgårdsrörelse som de drer utanför skänninge, skickades min bros och jag till mormor och morfar i Linköping under några veckor. Där hade jag sedan tidigare en lek kamrat, "en flicka som hette Astrid Frej". Vi var båda 6½ år gamla. Vi skulle skiljas åt därfor att jag nu med min familj skulle flytta från Östergötland hit ner till som vi såde, det mörka Småland, det var ledsamt och vi förestod väl att vi trotsigen aldrig skulle träffas mer. Vi hade hängt ihop som ver och Lång halv var gång min familj och jag besökte Linköping, och det var ofta. Vi hade varit tillsammans och lekt så mycket att de andra barnen på Djurgårdsgatan i Linköping brukade stå i porten, peka finger åt oss och sjunga fästeman och möa, fästeman och möa. Emellertid när vi skilde åt sista gången fick jag den här lilla amuletten av henne. Jag har varit mycket rödd om detta minne av min förra kärlek och kallat den för min lyckolefant. Men nu har jag som sagt överfört den på mitt yngsta barnbarn Elin.

Frem Göörd.

### En meningstlös tid av mitt liv.

Den här gubben, var som tonåring mycket intresserad av det militära. Försökte till och med rävra mig, men kom som väl var inte in, på grund av att militär läkaren ansåg att jag hade för dålig rygg. Senare vid den ordinarie mönstringen när jag var tjugo år, uttogs jag att utbildas till stridsvagnsförare vid Kungliga Skånska pansarregementet i Helsingborg.

Det här förbandet hade tidigare varit kavalleriregemente varför en stor del av det högre befälet var gamla kavallerister vilket knappast var till någon fördel när det gällde att handskas med tunga stridsfordon som tanks och pansarbilar. Närvid jag äkte ner till skåne med det fasta beslutet att göra mitt bästa. Denna föresats tog man ur mig på mindre än en vecka, jag skulle här redogöra för hur. Det första vi kom till regementet fick vi ställa upp och marschera till ett förråd där vi fick ut vår utrustning, vi stod då under befäl av ett antal nybakte korpraler.

några är yngre än vi själva. Dessa snorvalpar pratade sig emellan högt för att vi skulle höra det, om hur de skulle lära honndrägarna från Småland att reta hot. Redan samma dag blev det exercis och därefter vapenvård under övervakning, och då vi fick lära oss gevärens delar och funktion. Nästa dag fick vi kravla omkring ute i terängen med gevären och på kräiken givetvis vapenvård, dessutom tilldelades jag en av korpralernas gevär med

Order att åren rengöra detta samt att avlämna det samma på deras logement när det var färdigt. Vapenvården utförde jag utan protest, men när jag skulle avlämna vapnet till dess ägare, fick jag springa in och ut på deras logement och anhålla om att få lämna gevärer, allt medan korpralen tjöt av skratt över mina klumpiga försök att följa deras instruktioner. Nästa dag tänkte man tydligen ha lika roligt, ty efter dagens övningar tilldelades jag åter samma gevär att rengöra extra.

Nen nu hade pansarrekryt 296-11-44 Göärd ilsknat till, så i stället för att rengöra vapnet, häll jag mig undan och såg till att dagunderofficeren hittade och tog gevärer som jag kastat på en bänk i baracken.

Vid uppställningen morgonen efter ropades gevärssummet upp och frågades efter ägaren.

Vid den reprimand som korpralen fick framgick tydligt att han inte haft rättighet att lämna vapnet ifrån sig. Att jag sedan många gånger fick lida för mitt tilltag gjorde inte så mycket, då jag genom händelsen fick mina rekrytkamrater på min sida, och de flesta av oss hjälptes åt att göra livet så surt som möjligt för de av underbefälet som försökte trakassera oss. På så sätt kan man på bara ett par dagars gōra militärbatare av personer som annars kanske hade kunnat bli goda soldater. Ja det var som synes inte någon god början på min soldatutbildning.

### Min lilla del av världshistorien.

Jag har i en tidigare artikel betraktat min värnplikt som en meningslös tid av mitt liv och jag kanske återkommer till det, men när jag fött tänka efter så är det nog inte hela sanningen.

De här åren, 1945 och 1946, var ju en tidsperiod med många intressanta händelser både ur internationell och historisk synpunkt. Jag skall här nämna ett par händelser där jag och mina kamrater på P2 fick vara med och agera. Sverige hade utbildat s.k. polistrupper ur de Norska och Danska flyktinggrupper som hade flytt till Sverige från dessa länder. Strax efter vår inryckning till P2, fick vi som redan hade körkort, hämta Danska trupper från förläggningar längre inåt landet, där de samlats inför den väntade Tyska Kapitulationen. Vi fick köra lastbilslast efter lastbilslast med trupp och matriel ner till hamnen i Helsingborg där de lastades in på de båtar som skulle föra dem över till Helsingör. Vid det tillfället var Sverige knappast neutralt, de här trupperna var nämligen berärpnade med svenska vapen, hade svenska uniformer med tre kronor på knapparna. Till och med cyklar och motorcyklar hade det blå-gula bandet på styrhuvudet.

Jag glömmer aldrig glansen i de här Danska grabbnas ögon, tanken att få åka hem och ta över sitt eget land från en okupationsmakt. Någon strid mot Tyskarna blev knappast, dessa hade redan insett det meningslösa i att fortsätta när moderlandet redan hade fallit. Däremot blir det en del stridigheter emot

grupper av Danska förädlare (sk. Stickers) som hade försökats sig här och var.

En annan händelse som jag blev inblandad i när jag gjorde min militärtjänst, var när svenska regeringen gav efter för påtryckningar från Sovjet och utlämnade de baltiska flyktingar som kommit hit i Tysk uniform. De här Baltarna hade varit internerade i baracker i Råne slätt utanför Eksjö. De skickades på småjärnvägar från Eksjö över Värnamo och Hässleholm ner till Trelleborg för att med båt transporteras vidare till fängenskaps och kanske död någonstans i Sovjet. Vårt regemente hade till uppgift att bevakta sträckan Markaryd-Hässleholm och då tillse att ingen hoppade av samt att hålla den svenska befolkningen borta från tågslättet. Tänk ett sådant militärt vansinne, ett sådant stort pådrag för att raka några etachs pojkar, de flesta av dem hade trotsigt blivit trängda in i den Tyska armén. Jag för min del hörde till dem som på motorcykel fick patruljerna landsvägarna från station till station. Vi själva fick inte veta vad som egentligen pågick, men fick muntlig order att inte lyppa för någon rad vi eventuellt råkade före.

Lite av vad det gällde förstod vi dock när tåget stannade vid Bjärnum station och en ung grabb i Tysk uniform lastades av en vagn. Han skulle av sig en pulvärder, efter vad man såde med en sönderslagen flaska. Ja det här var en sådan händelse som aldrig kan glömmas hur gammal man än blir. Sverige har ju också, efteråt fått riktmärke mycke kritik för utlämningen av de här pojkena.

Pm Görd 1/3 1992

### Både ros och ris.

Jag har här i två artiklar tidigare i vår skrivare cirkel försökt redogöra för varför jag har en sådan negativ inställning till det militära. Jag kommer här med ännu några exempel på som jag ser det "militär idiot". Denna gång från repetitionövningar. Vi låg vid ett tillfälle förlagda i Brösarps backar vid Skånes ostkust. Ett antal underbefäl hade fått krällspemission och åkt till Simrishamn för att festa om. Väl tillbaka kom man och närbeten av förläggningen, fick man i fyllan och villan för sig att skoja med fordonsrakten. Ett antal stridsvagnar stod uppställda på ett fält mellan ett par skogsdlungor. Nåväl befälet delade upp sig i två grupper, vilka lade sig i var sin skogsdlunge. När den patrullerande vakten var i den ena änden av de uppefallda stridsvagnarna kastades sten på vagnarna i den andra kanten, när så vakten skyndade dit, började stenarna hagla över vagnarna i den kant vakten nyss hade lämnat. När detta hade upprepats ett par gånger, sättes vakten bara springa iväg men smög sig sedan tillbaka. När så vakten såg varifrån stenarna kom ropade han, kom fram eller jag skjuter skarpt, när han då hörde några som sprang sin väg, sköt han en rejäl K-pist salva in i skogen. Antagligen siktade han ganska högt eftersom ingen blev träffad som väl var. Det blev ett väldigt pådrag och utredande under natten. På morgonen dagen efter blev vi samtliga uppställda och under befälet fick en ordentlig utskällning och sedan

bad man oss hålla tyst för att saken inte skulle komma ut.

Vid en annan repiditionsövning, var vi förlagda i baracker vid Finjasjön. Jag var ordonnan vid bataljonstaben och som sådan hade jag även delvis hand om serveringen av officerarnas mat. De hade själva köpt senap i glas och när ett sådant var tömt användes det som ölglas. En värnpliktig löjtnant kom in fick en öl och glaset att dricka i. Efter en stund kom en stamanställd löjtnant in även han ville ha öl samt glaset. Jag talade om att glaset var upptaget, varvid löjtnanten skrek. Hör ni inte vad jag säger Karl, ta hit glaset. Jag vet inte om en stamofficer är högre i rang än en värnpliktig i samma valö, men den värnpliktige lämnade ~~glaset~~ till mig så jag fick dölja det.

Stackas Sverige om det blir vit krig med sådana gluttiga officerare. Men jag skall väl inte bara gnälla, det fanns riktiga karlar även bland officerarna, jag måste nämna en sådan. Det var snöslask ute och jag kom in utifrån med en nästan full kantin med ärtsoppa. Major von Bar satt tillsammans med sina officerare och väntade otåligt på maten.

Jag hade bråttom in och hade tydligen snö kvar under skorna, för jag halkade och spillode av dem varma soppan i knät på majoren. Flera av de andra stjärngossarna reste sig och skrek rakt ut.

Majoren gjorde som Sven-Dura han, "blott tog miste, reste sig och så". Lugn mina herrar. Gåord och jag går ut i pentryt och ordnar upp det här. Major von Bar, ja, det var i mitt tycke en riktig karl det, han var lika böle mot befäl och manskap.

Prom Göand 26/2 92